



Dankbare herinnering aan

DE HEER

**Frans DE ROOSE**

weduwnaar van **Mevrouw Maria VANCOPPENOLLE**

geboren te Nukerke op 26 februari 1930  
en godvruchtig overleden te Ronse op 15 september 2007,  
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

---

De familie dankt u van harte voor uw aanwezigheid  
en voor uw blijken van oprecht meeleven.

Namis in de parochiekerk te Nukerke op  
zaterdag 27 oktober 2007 om 17.30 uur.

---

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

Pa, nu jij ook die telefoon niet meer hoort rinkelen als ik bel, weet ik niet goed wat ik moet doen. Toch zal ik blijven proberen tot je opneemt, of ons moe. Je zult wel zien, alles komt nu goed. Jullie zijn terug samen, het ga jullie goed. Tot ziens.

Marie-France

Genoeg geleden, genoeg gestreden. Pa, je hebt je rust verdiend. Na het verlies van moeder stortte je wereld in, je kwam het nooit te boven, je verdriet kon je niet verbergen. We voelden ons machteloos omdat we niet tot je doordrongen, het maakte niets meer uit. De woorden die je dikwijls zei: "dat ze me maar vlug komen halen", kregen plots een kwaadaardige betekenis, voor ons stond plots de wereld stil. Moest dit nu zo eindigen. Tijdens je zware behandeling kreeg je soms redelijke momenten waardoor we weer hoop kregen. Je kreeg weer zin om te tuinieren en je maakte weer plannen. Het was net of je weer wilde leven. Maar het lot besliste anders, ook al heb je zo gevochten.

Pa, je bent nu heen, maar we weten, je bent niet alleen, je bent bij moe, je familie en je burens. Allen staan ze om je heen, doe ze allen de groetjes. Tot ziens.

Van ons allen.

